

Mededelingen:

De **bloemen** gaan naar dhr. en mevr. Faas, Krelagestraat 22, 2163JB Lisse. Op 11 juli vieren zij hun 50-jarig huwelijk, waarmee wij hen van harte feliciteren.

God (uit 'Naar Gods beeld', Katechetisch Instituut)

Als je verdriet hebt,
en -iemand troost je,
dan is God bij je.

Als iemand alleen is
en je gaat er naar toe,
dan gaat God met je mee.

Als iemand bang is
en je beschermt hem,
dan doet God dat door jou.

God neemt de angst niet weg
als jij het niet probeert
te doen.

God troost niet
als jij om iemand heen loopt.

God is geen sinterklaas,
die snel
iets voor mekaar tovert.

Denkend over God en mij... In ons Liedboek staat op pg 708, na Lied 345, dit gedicht van Jan Willem Schulte Nordholt.

*Als ik God zeg dan bedoel ik niet
al de bomen met hun hoofd omhoog,
en de zon niet met zijn gouden oog,
en de hemel niet en het verschiet,*

*en niet binnenin het warm gevoel
als ik aan de grens des levens sta,
en het duister niet waarin ik ga.
God ik weet het niet wat ik bedoel.*

*Ik bedoel, want eindeloos probeer
ik te zeggen wat ik zeggen wil,
ik bedoel een licht dat niet bestaat,*

*ik bedoel een goddelijk gelaat
dat onzichtbaar is, de stem zo stil
dat ik hem niet hoor als ik hem eer.*



Arie Breure Theo Hop Amy Bongers Theo Biesma Margreet Kralt



zondag 8 juli 2018
7e zondag na Pinksteren
Lisse, Gereformeerde Kerk
Onze God, zó is er maar één!

Om vòòr de dienst te lezen:

We zijn begonnen met de Tien Woorden, de Tien geboden vertaalden de Bijbelvertalers helemaal verkeerd. Tien 'richtingaanwijzers' was beter geweest. Vanmorgen het eerste woord. Zoals God is er maar één!

In **Psalm 116** bezingt de dichter de relatie met God: God heb ik lief en wil zich altijd over ons ontfermen. Prachtige woorden zijn het.

Na het gebed om ontferming zingen we **Lied 1014**. Dit lied was mij geheel onbekend. Fred Kaan (1929-2009) werd voorganger in Engeland. Heeft veel oecumenisch werk gedaan. Hij schreef veel liedteksten. Als u (dit staat onder het lied) 'St. Columba hymn' intypt op internet kunt u zich de bijzondere melodie aanleren.

Ons loflied is **Lied 867**. Een berijming van Psalm 150. Ook uit de Engelse kerk. Ieder engels lied heeft een naam. Die staat onder het lied: 'High road'. Via internet kunt u het horen. De melodie is van Martin Shaw.

Voor de Joodse gelovige zijn de woorden uit Deuteronomium het allerbelangrijkst. Je zou denken dat daar veel liederen over gemaakt zijn. Nee dus. We zingen **Lied 320**, van Huub Oosterhuis. Belijd geen vreemde goden; zoals Ik is er maar één...!

Na de NT lezing uit Mattheüs klinkt **Lied 981**. In het vorige liedboek kende dit lied 2 melodieën. Die van Tera de Marez Oyens (1932-1996) vond men te onbekend. Nu gebruiken we alleen deze prachtige melodie. Als voorbereidingslied op de viering van brood en wijn zingen we een lied uit de bundel 24 Kerklieder van de Dominicaan Henk Jongerius, op een Engelse melodie. In een paar woorden duidt hij waar het Avondmaal toe oproept.

Zingend gaan we de kerk uit, zei iemand eens. Dan past weer **Psalm 150**. Dit lied past goed na een Avondmaalsviering. De melodie is weer uit de Engelse kerk. En daar kunnen ze zingen!

We hebben een goede dienst met elkaar.

Welkomstwoord (uit: Digitale Verzameling 226)

Hier verheft de Heer Zijn aangezicht
over ons en Hij is ons licht.
Te midden van wat ons verwart
legt God zijn vrede in ons hart.
(we gaan staan)

Zingen: Psalm 116:1, 2 en 3

Bemoediging (naar Psalm 116)

*Hoe doe ik mijn God recht?
Ook al zing ik mijn leven lang,
zoveel liederen komt de Eeuwige tekort.*

*God die mij ter harte nam;
die mij weer toekomst gaf.*

*Onheil sloeg mij neer.
Geen licht meer, geen lucht.
Leven sijpelde weg.*

*God geroepen, gesmeekt:
God, uw aangezicht!
God, een nieuwe morgen!*

*Ogen die mij vonden;
een hand die mij opgroef;
mij plantte in het land der levenden.*

*Onze God ontfermt zich over ons;
onze God is een bevrijder!*

(we gaan zitten)

Zingen: Psalm 116:4, 5 en 6

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 1014 ('Geef vrede door van hand tot hand')

Zingen Loflied: Lied 867 ('Loof overal, loof al wat adem heeft')

De kinderen gaan naar hun eigen ruimte

Voordat we gaan lezen (Digitale Verzameling 217)

Woorden vallen niet te stuiten,
– het verhaal van God gaat door.
Steeds weer zal het zich ontsluiten
voor het luisterende oor.

Altijd weer komt het tot leven
en wordt het nieuw opgevat,
zal het voeding blijven geven
aan het luisterende hart.

Lezing Deuteronomium 6:1-9

Zingen: Lied 320:1 en 2 ('Wie oren om te horen heeft')

Lezen: Mattheus 6:24, 31-33

Zingen: Lied 981:1, 4 en 5 ('Zolang er mensen zijn')

Uitleg

Orgelspel

Herdenken Jaap Kroon

Zingen: Lied 919:1 ('Gij, die alle sterren houdt')

Gebeden

Zingen:
Henk Jongerius
24 kerkliederen
Lied 18

Eet en drink van brood en wijn
tot mijn ge-dach-te-nis,
en weet dat er in angst en pijn
een weg naar vre-de is.

Deelt het leven met elkaar tot mijn gedachtenis
en schenkt elkaar voor alle haat alleen vergiffenis.

Leeft in liefde met elkaar
tot mijn gedachtenis
en maakt zo in uw daden waar
dat leven geven is.

Korte inleiding

Uitdeling

Kollektes 1e: Diaconie voor
jeugdorp De Glind, 2e collecte:
kerk, 3e collecte: jeugdwerk

Zingen: Psalm 150a ('Geprezen
zij God! Gij engelenkoor')

Zegen

De zon van Uw genade
gaat op over ons bestaan.
De stralen van uw liefde
schijnen op ons levenspad.
De warmte van uw vrede
omringt ons, steeds maar weer,
meer en meer.
De gloed van uw nabijheid
verlicht ons, dag en nacht.
Vol hoop en vertrouwen zijn we,
op weg naar uw toekomst.

A - - men, A - -
men, A - - men.

Orgelspel

**We ontmoeten elkaar
bij koffie en thee**